

S mijn Schild 
en mijn
betrouwen
zijt **Sij**
o **God** +
mijn **Heer**

*Noordnederlandse jongeren
treden aan*

De idealen, uiteengezet in het eerste nummer van « Ons Erfdeel », om tot een algemeen-Nederlandse kulturele band tussen jongeren uit Frans-Vlaanderen, België en Noord-Nederland te komen, genoten tot voor korte tijd in Noord-Nederland praktisch alleen in beperkte, voornamelijk universitaire kring, belangstelling. Met het verschijnen van « Ons Erfdeel » echter schijnt de mogelijkheid geopend, dat deze gedachten in brede kring ingang zullen vinden.

In het bijzonder wordt hierdoor wellicht de ontstellende onwetendheid, die er in Rijksnederland heerst ten aanzien van « de zaak Frans-Vlaanderen », althans voor een gedeelte weggenomen.

Al beseffen wij volkomen, dat in « Ons Erfdeel » speciale aandacht besteed wordt aan gebieden waar een eeuwenoude Nederlandse kultuur bedreigd wordt, zoals in Frans-Vlaanderen, toch menen wij dat het primaire doel van het blad gelegen is in de verbondenheid van het algemeen-nederlander-zijn.

Daar dit het primaire doel en kernpunt uitmaakt van het blad, staat ons niets in de weg om ons vol enthousiasme aan deze belangrijke zaak te wijden.

Wij hopen dan ook, dat door een eendrachtig samengaan van jongeren uit drie landen, een vriendschappelijke sfeer zal groeien, die alle nationale belemmeringen zal weten te overstijgen, zodat daadwerkelijk gestreefd wordt naar een integratie van Europa.

Hieraan op een bescheiden wijze te mogen medewerken, zij onze innige wens.

ANTON CLAESSENS
FRITS NIESSEN
JAN VAN ALPHEN

« Door dit toetreden groeit nog dieper de overtuiging dat alleen een kulturele jongerenwerking, die het ganse Nederlandse kultuurgebied omvat, in staat is op effectieve wijze onze verwaarloosde Frans-Vlaamse broeders in het geheel van het Nederlandse kultuurleven op te nemen. »